

30 JAAR SCHAAKGENOOTSCHAP HET PAARD VAN REE

Op 20 mei 1986 is in Wijk aan Zee, op een rijkelijk van bier voorzien terras, Schaakgenootschap Het Paard van Ree opgericht.

Een illustre Genootschap dat in deze periode zijn sporen heeft verdiend, en nagelaten.

Een zesde lustrum dus voor wat wij beschouwen als een opmerkelijke vriendengroep die het schaken liefheeft. Verwacht bij ons geen stille clubavonden waar men slechts fluisterend en lichtvoetig rondgaat. Elke dinsdagavond delen wij café De Zon in Wijk aan Zee met de schietvereniging Ons Genoegen en een vrolijk groepje biljarters. Het is dus geenszins muisstil. En toch slagen we erin met voldoende concentratie het edele schaakspel te beoefenen. De wedstrijden die wij spelen voor de NHSB vinden daarentegen wel degelijk in een passende atmosfeer plaats: in de sfeervolle achterzaal van hetzelfde café.

Ons Schaakgenootschap kent, na 30 jaar, een rijke historie. We hebben onze diepe dalen gekend en ook onze successen beleefd. Eigenlijk zoals het een club / vereniging o.i.d. ook betaamt. Anders zou het maar een saaie terugblik worden.

Maar wel een terugblik waar we de aandacht aan willen schenken die het verdient.

Dit gaan we doen in twee delen:

Op zondagmiddag 15 mei houden we in café De Zon een receptie. Een goede gelegenheid onze historie publiekelijk te delen.

De organisatie hiervan is pas opgestart dus verdere mededelingen hierover volgen nog.

Op zaterdag 18 juni zal Schaakgenootschap Het Paard van Ree, samen met enkele genodigden, bijeenkomen om een niet onbelangrijk deel van onze geschiedenis te mogen aanschouwen.

In de afgelopen 30 jaar hebben we namelijk ook vaak de herkomst van onze naam uit moeten leggen. Welnu, laten we dit nog één, laatste, keer doen.

Tijdens de 9^e ronde van het Hoogovens Schaaktoernooi in 1970 speelde onze nationale trots GM Hans Ree een partij tegen de Finse Grootmeester Heikki Westerinen.

Op de 35^e zet plaatste Ree zijn paard op het ongelukkige veld a1. Om er nooit meer te vertrekken en mede daarmee de winst aan de Fin te laten.

Jan Hein Donner, deelnemer aan hetzelfde toernooi, blijkt in één van zijn commentaren later te hebben verzucht: "oh oh, dat paard van Ree".

Onze eerste voorzitter (Hans Kemink) had dit feitje nog in het hoofd en stelde tijdens de oprichtingsvergadering voor dit maar als naam te gebruiken in plaats van wat in eerste instantie heel saai Schaakvereniging Wijk aan Zee zou heten. Zo voorgesteld, zo gedaan. Ondanks ons diepe respect voor Hans Ree als schaker én schrijver waren wij geheel onwetend van hetgeen dit voor hem zou betekenen.

Op deze wijze herinnerd te worden aan een niet zo handig gespeelde partij bleek best pijnlijk.

We hadden niet voorgedacht, en ook niet nagedacht. Het heeft, zeker in de beginjaren, best wat wenkbrauwen doen fronsen. Gelukkig heeft Hans Ree zich, in de loop der jaren, een sportief slachtoffer van onze onbezonnenheid getoond.

Dit deel van onze rijke historie heeft de Genoten Lex de Jager en Dennis Krassenburg doen besluiten om ter gelegenheid van ons jubileum beide heren uit te nodigen nog eens tegen elkaar te spelen. Niet om de punten, maar om de eer; zeker niet als Reematch of Reevanche, maar gewoon omdat het kan, leuk is en beide heren hebben aangegeven hier met veel plezier gevolg aan te willen geven.

Op zaterdag 18 Juni zullen Hans Ree en Heikki Westerinen in Santpoort Noord bij Lex de Jager in de tuin een korte (rapid) tweekamp spelen.

We onderzoeken nog de mogelijkheid om deze match live op internet te vertonen. Het zal dus een gedenkwaardige schaakmiddag worden.

Naast deze rapidmatch zullen de Genoten, samen met enkele gasten, korte partijen spelen én hun krachten meten in een simultaan gegeven door WIM Arlette van Weersel.



GM Hans Ree



GM Heikki Westerinen



WIM Arlette van Weersel

Schaakgenootschap Het Paard van Ree

www.paardvanree.nl

Contact dennis@paardvanree.nl – lex@paardvanree.nl

met dank aan de genoten van ree:

ad bert claudio dennis frans huub joey johan lex marc peter rob rob roberto ronald taco ton wolter

en

VAN TILL advocaten

Disclaimer:

Wij hebben getracht het copyright van de getoonde foto's te achterhalen; hetgeen helaas niet gelukt is. Het tonen van deze foto's dient geen enkel commercieel doel en elke mogelijke claim dienaangaande wijzen wij af.